

Καθηγήτρια:

Κα Αφροδίτη Χριστοπούλου

Επιμέλεια Εργασίας:

Σκουρλή Βασιλική,

Σουλειμάν Αλαά

Σταφιονίδη Αναστασία

Τάκιατς Αντρέας

Τμήμα:Α'4

*Η ΖΩΗ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ*



Λίγα λόγια...

- Όπως όλοι γνωρίζουμε ,η καθημερινή ζωή στην Σπάρτη ήταν δύσκολη και απαιτητική κυρίως για τα παιδιά .Το κράτος της Σπάρτης έπρεπε να έχει γερά παιδιά ,για να γίνουν γενναίοι στρατιώτες .Σύμφωνα με τους νόμους της Σπάρτης τα ασθενικά παιδιά και όσα για κάποιο πρόβλημα σημαντικό ήταν αδύνατον να γίνουν στρατιώτες ρίχνονταν σε ένα βάραθρο του Ταϋγετου .Οι γυναίκες έπρεπε να ασκούνται, να έχουν καλή φυσική κατάσταση , να λαμβάνουν μέρος σε αθλητικούς αγώνες , να είναι γερές , για να γεννούν υγιή παιδιά .Επίσης, τα κορίτσια στην Σπάρτη διαγωνίζονταν σε αθλητικά γεγονότα και φορούσαν κοντούς χιτώνες ,γεγονός που ενοχλούσε τους Αθηναίους.

Τα στάδια ηλικίας των Σπαρτιατών



- Η παιδική ηλικία ίσχυε μέχρι τα 3 τους έτη ,την ανατροφή των αγοριών αναλάμβανε η πολιτεία μέχρι τα 20 χρόνια τους .Το κράτος φρόντιζε για την εκπαίδευση τους από την ηλικία των 7 χρονών .Οι Σπαρτιάτες συνέχιζαν τη στρατιωτική τους εκπαίδευση ως τα 30 χρόνια τους .Μετά μπορούσαν να αποκτήσουν οικογένεια .Μέχρι τα 60 τους χρόνια παρέμεναν στρατιώτες.



Η ζωή των αγοριών

- Τα αγόρια χωρίζονταν σε ομάδες, γνωστές ως αγέλες, οι οποίες ήταν χωρισμένες σε ίλες (64 αγόρια). Τα αγόρια μάθαιναν από μικρά την πολεμική τέχνη και συνήθιζαν σε σκληραγωγία. Ζούσαν ομαδικά, κοιμόντουσαν σε καλάμια έτρωγαν μαζί και κυνηγούσαν για άσκηση. Μάθαιναν ανάγνωση, γραφή, χορό και μουσική. Είχαν μεγάλη πειθαρχία και σεβασμό και ήταν έτοιμα όταν χρειαστεί να δώσουν τη ζωή τους στην μάχη.

Η ζωή των κοριτσιών



- Τα κορίτσια συμμετείχαν στην Αγωγή και ήταν χωρισμένες σε ομάδες, ωστόσο, η εκπαίδευση τους δεν χαρακτηριζόταν από την σκληρότητα και την αυστηρότητα της εκπαίδευσης των αγοριών και ολοκληρωνόταν αμέσως μετά τον γάμο τους. Κύριο καθήκον των γυναικών, σύμφωνα με τη σπαρτιατική εκπαίδευση, ήταν η γέννηση υγιών αγοριών, τα οποία θα υπερασπίζονταν τη Σπάρτη. Επίσης, οι γυναίκες δεν έπρεπε να επιδείξουν μαλακότητα, γι' αυτό και μάθαιναν να παραδίδουν στους άνδρες την ασπίδα με τη φράση «ή ταν ή επί τας» («ή να επιστρέψεις νικητής μ' αυτή ή να σε φέρουν νεκρό πάνω σ' αυτή»).