

## Συνέχεια Ιστορίας από την πλευρά του Παναγιωτάκη.

Στο τέλος της βραδιάς αφού τελειώσαμε το ποτό μας, σηκωθήκαμε να φύγουμε. Μπήκαμε στο αμάξι και ξεκινήσαμε για το σπίτι. Στο δρόμο καθώς περνούσαμε από τον κάβο παρατήρησα ότι κάποιος καθόταν στα βράχια και αγράτευε τη θάλασσα. Δεν έδωσα σημασία και χύρισα το βλέμμα μου στους άλλους.

Το ίδιο βράδυ, ο Παναγιωτάκης, μεση μίγερια και την απογοήτευση του αποφάσισε να επιστρέψει σπίτι στη γυναίκα του, μη ξέροντας τι τον περιμένει. Ανοίγοντας την πόρτα, άκουσε την τηλεόραση και την γυναίκα του να ροχαλίζει.

- Οα την πήρε ο ύπνος! Καλύτερα... σκέφτηκε.

Αφού έβγαλε τα λιωμένα παπούτσια του, πρώτα πήγε στην κουζίνα να αφήσει τα χταποδάκια του και έπειτα έστρεψε στο μπάνιο να πλυθεί από τα αίματα. Δεν τον έπαιρνε να τον δει η γυναίκα του. Όταν πλύθηκε ξάπλωσε στο παλιό, θουριασμένο κρεβάτι του και σαν πιωμένος που ήταν, αποκοιμήθηκε!

Το επόμενο πρωί τον ξύπνησε μια ευχάριστη μυρωδιά. Προσπαθούσε να καταλάβει τι του θυμίζει μέχρι που συνειδητοποίησε ότι η μυρωδιά αυτή έρχεται από κάτω που λαχταρούσε πολύ καιρό! Γεμάτος χαρά πήδηξε από το κρεβάτι και πήγε προς την κουζίνα και έκπληκτος είδε την Ευταλία να μαγειρεύει τα χταποδάκια.

- Τι κάνεις; την ρώτησε.

- Μαγειρεύω τα χταποδάκια που αφήσες, απάντησε εκείνη.

- Πως και έτσι; Δεν τα συνθίξεις αυτά..

- Το σκέφτηκα καλύτερα. Είμαστε αντροχού τόσα χρόνια, δεν θέλω να είμαστε έτσι. Ας κάνουμε μια καινούρια αρχή!

- Έχω μείνει έκπληκτος... αλλά συμφωνώ!

- Οραία, έτοιμα τα χταποδάκια. Κάτσε να φάμε.

- Μην τα βάζεις όλα όμως, θέλω να τα πιάω κόντρου.

Αφού φάγαμε, ο Παναγιώτης κατευθύνθηκε προς την ταβέρνα.

Όταν μπήκε μέσα, χύρισαν και τον κοίταξαν με επιπόθια.

- Τι θές πάλι εδώ; ρώτησε ο Αχλέουρας.

- Ήρθα να σας προσφέρω μερικά χταποδοίκια. Τα μαγειρέψε η γυναίκα μου και πιστεύω ότι θα σας αρέσουν πολύ.

Για μερικά λεπτά επιπράτησε απόλυτη ησυχία. Ξανασκεφτήκαν ότι είχε συμβεί, κατάλαβαν το λάθος τους και τότε ο Αχλέουρας του απάντησε:

- Σε ευχαριστούμε πολύ... θέλεις να σε κεράσουμε λίγο κρασί;

Και έτσι έκατσαν όλοι μαζί περνώοντας όμορφα σαν παρέα.

Μαρία-Νίνα Συμεωνίδη

Νίκη Τσιτσεάνη

Παναγιώτα Τσακούρα

Αννα-Μαρία Χειριδίου